

KOKBOK FÖR VÄLFÄRDEN





Laga välfärden

Välfärden i Sverige är ambitiös. Det är bra, tycker de flesta. Och det är ingen brist på goda intentioner från politikerna, ibland fullkomligt haglar det detaljregleringar med det goda som mål. Men det räcker ju inte att det ser bra ut på pappret om det inte fungerar som det var tänkt där ute i verkligheten.

Knas i välfärdssystemen tvingar 215 000 människor till socialkontoren i onödan. De som har tagit akademisk examen utomlands bakar pizza eller inget alls och i media rapporteras om brister i äldreomsorgen nästan dagligen. Trots att alla vet att förebyggande insatser är smartare får skolkuratoren helt plötsligt ansvar för typ en miljard elever.

Vi i Akademikerförbundet SSR tycker att välfärden är lite felmonterad. Delarna finns, men de sitter inte riktigt ihop som de borde. Därför har vi tagit fram den här receptsamlingen åt politikerna så att de kan laga välfärden.

6 av 7 har hamnat fel

Försörjningsstöd, det som ofta kallas socialbidrag, ska vara samhällets sista skyddsnet. I dagens Sverige tvingas 253 000 gå till socialtjänsten för försörjningsstöd. Det är lika många som det bor i Östersund, Kalmar, Skövde, Uddevalla, Skellefteå, Trelleborg, Karlskoga och Kiruna tillsammans.

Nästan alla har hamnat fel. 6 av 7 skulle inte nämligen behöva försörjningsstöd om de andra trygghetssystemen fungerade som de borde.

Nästan hälften, 115 000, är arbetslösa som inte får a-kassa eller får för låg a-kassa. Eller väntar på sina pengar. Och 32 000 är sjuka som inte får sjukpenning. De människorna borde inte heller behöva gå till socialkontoret. Och 30 000 väntar på utbetalningar. Eller på barnomsorgsplats. De skulle inte behöva försörjningsstöd om välfärden levererade i tid.

Det behöver inte vara så här. Om a-kassan tog hand om de arbetslösa, och om sjukförsäkringen tog hand om de som är sjuka. Om välfärden var lite snabbare.

Då skulle 215 000 människor slippa gå till socialkontoret. Och vi skulle kunna göra annat socialt arbete med de här resurserna.

Om rätt system gör rätt sak så hamnar ingen fel.





Magstark äggröra

Enkelt och billigt på kort sikt

1 ägg

6 hela chilifruktar

Knäck ett ägg i en stekpanna. Lägg i chilifrukterna. Stek på svag värme och rör hela tiden tills allt har en krämig konsistens.



Håll isär det som ska hållas isär

Äldre har rätt till en värdig äldreomsorg – det är vi överens om i Sverige. Ändå har rapporter om brister i äldreomsorgen blivit vardagsmat.

Ofta är det våra medlemmar som skickas ut att lappa och laga i en verksamhet som brister. Men frågan är, var är politikerna? Var är de som klubbat igenom ytterligare ett nej till mer resurser? Var är de som beslutat om detaljregleringar som ibland gör det omöjligt för våra medlemmar att upprätthålla sin professionalitet? Var är de som har slimmat organisationen så mycket att cheferna har fler medarbetare än det går att leda, och biståndshandläggarna fler ärenden än det går att sköta?

Kostnadsansvar och biståndsbedömning är två olika saker som behöver hållas isär. Annars blir biståndsbedömningarna felaktiga. Det krävs också goda arbetsvillkor för biståndshandläggare och chefer – annars brister kvaliteten och kostnadseffektiviteten i omsorgen. Arbetsbelastningen är idag orimligt hög.

Det är dags för politikerna att sluta huka. En god äldreomsorg kräver politiker som tar ansvar.





Äldreomsorgspopcorn

Din egen framtids retrosnacks

1 msk matolja

1 dl popcorn

Häll allt i en kastrull. På med lock så ingen ser vad som händer. Poppa. Salta notan.

Frigör de mänskliga resurserna

100 000 akademiker med utländsk examen har ett annat jobb än det de är utbildade för. Och fler än 100 000 är arbetslösa. Ett tragiskt slöseri med människors utbildning och ambitioner, tycker vi i Akademikerförbundet SSR.

Därför föreslår vi ett valideringsår. Låt 100 000 personer som har en examen från ett annat land vara tjänstlediga från det jobb som de är överkvalificerade för. Då kan de validera sin utbildning, komplettera om det behövs, kanske vara trainee, knyta kontakter och få in en fot på ett jobb som tar tillvara deras utbildning.

Samtidigt blir 100 000 jobb lediga för personer med inte fullt så hög utbildningsnivå.

Ett win-win-win-förslag kan man säga.





Utländsk kaviar

En överdådig delikatess

1 msk kaviar

1 rostmacka

Rosta mackan. Klicka ut kaviar. Släng hela kompetensen i papperskorgen.

Ju förr desto bättre

Alla elever ska ha tillgång till elevhälsa. Så säger den nya lagen.

Är det så? Nej, tyvärr. Var tredje skolkurator säger att de inte kan leva upp till lagens intentioner. Belastningen är så hög att det inte är tal om något förebyggande arbete, man hinner inte ens det akuta. Alltför ofta finns skolkuratorn på någon annan skola. Med ansvar för över tusen elever.

Vi vet att allt fler barn och unga lider av psykisk ohälsa. Och att det finns ett tydligt samband mellan psykisk ohälsa, dåliga skolresultat och utslagning senare i livet. Och vi vet att tidiga insatser är viktiga för bra resultat.

Därför tycker vi i Akademikerförbundet SSR att alla skolor ska ha en skolkurator på plats. Alla elever ska få träffa sin kurator när de behöver. Det innebär också att kuratorn ska ha ansvar för ett begränsat antal elever.





Kurators burksoppa

En kostnadseffektiv rätt för större sällskap

500 portioner

20-30 burkar valfri soppa

salt

peppar

Häll innehållet i soppburkarna en stor kastrull. Värm soppan. Smaka av med salt och peppar. Servera i skål med gaffel. Om budgeten tillåter, passar det bra med ett gott bröd till.



Vi i Akademikerförbundet SSR tycker att välfärden är lite felmonterad. Våra medlemmar, 63 000 akademiker i välfärden, ser dagligen exempel på det. Delarna finns, men de sitter inte riktigt ihop som de borde. Därför har vi tagit fram den här kokboken åt politikerna så att de kan laga välfärden.

På **lagavalfarden.se** kan du läsa mer om våra förslag och se filmen om vad som gick fel.